

The Carpenter (BabyLit)

Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en hijskranen! Als de zon ondergaat achter de grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines zich klaar om weltevreden te zeggen. Eén voor één gaan Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen. Ze 's morgens weer klaar zijn voor een nieuwe dag vol zware en stoere bouwwerkzaamheden. De schatrijke bewoners van de wijken ten noorden van San Francisco leven in een ogenschijnlijk paradijs, en niemand weet dit beter dan de leerlingen van de plaatselijke middelbare school. In deze wereld kan elke actie, elke roddel, elk gevoel onuitwisbaar openbaar gemaakt worden – alles wordt gepost, gedeeld, geüpload en geliket. Een lerares raakt gefascineerd door de verborgen levens van de bevoorrechte leerlingen, die getekend blijken door een drama dat zich drie jaar eerder afspeelde en resulteerde in de zelfmoord van een klasgenoot, waarbij niemand onschuldig was.

'Jonas Karlsson is op zijn best in De kamer, waarin de verteller en de problemen die hij veroorzaakt als werknemer op een Zweeds overheidskantoor voortdurend uit de handen van de lezer glijpen. Je weet dat je weet welke richting Karlsson op gaat, maar dan vinden er toch nog een paar extra wendingen plaats.' – Dagens Nyheter 'De kamer heeft de kwaliteiten van een meesterwerk. De verteller is een extreem nauwgezette bureaucraat, die een kamer ontdekt die niemand op het overheidskantoor werkt wil erkennen.' – Göteborgsposten

Een eekhoorn, een egel en een beer hebben nog nooit sneeuw gezien en wachten nu op de eerste sneeuwvlok. Prentenboek met expressieve zwart-witillustraties met enkele kleuraccenten. Vanaf 3 jaar.

Mijnheer Eekhoorn vindt de maan voor zijn huis. Angstig stelt hij zich voor hoe hij in de gevangenis terecht komt als men ontdekt dat hij de maan heeft. Prentenboek in oblong met expressieve zwart-witillustraties met enkele kleuraccenten. Vanaf ca. 5 jaar.

Jacques heeft een briljant idee: hij gaat op vakantie en natuurlijk gaat zijn beste vriendje meneer Wiebelsok met hem mee. Naar het strand. Het wordt een groot avontuur met een zandkasteel, een haai en een echte schat.

[Oude botten](#)

[Joel Whitburn's Top Pop Album Tracks, 1955-1992](#)

[Het waterpaard](#)

[De schipper](#)

[Luganda-English Dictionary](#)

[Kunt gij 't haar vergeven?](#)

[Mijnheer Eekhoorn en de eerste sneeuw](#)

[Dit boek redt je leven](#)

[Mijnheer Eekhoorn en de maan](#)

Gebroken meisjes van Simone St. James is een huiveringwekkend verhaal over moord, wraak en duistere krachten in een internaat in de jaren vijftig. Gegarandeerd spannend van begin tot eind. Waarschuwing: dit zal je slapeloze nachten bezorgen... Vermont, 1953.

Voor ongewenste meisjes en meisjes die niet in de pas lopen is er het internaat Idlewild Hall. Vier meisjes sluiten er vriendschap, fluisteren elkaar 's nachts geheimen in en horen geruchten dat het er spookt. Totdat een van hen verdwijnt. 2014. Journalist Fiona Sheridan kan maar niet in het reine komen met de moord op haar zus, twintig jaar geleden nabij Idlewild Hall. Hoewel de moordenaar is opgepakt, gelooft Fiona niet dat de zaak erop is opgelost. Dan hoort ze dat iemand het inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft gekocht en het wil restaureren. Tijdens de werkzaamheden wordt een lugubere vondst gedaan en Fiona ontdekt dat sommige geheimen wellicht beter verborgen hadden kunnen blijven... 1930. Het Frans Canadese dorpje St. Homais is diep onder de indruk als Helene Giroux in haar luxe wagen arriveert. Ze neemt de leiding over het kerkkoor en speelt piano tijdens

diensten. Voor de Eerste Wereldoorlog was ze eigenaar van de Noord-Franse Molnar pianofabriek; een van haar piano's staat in het kerkje. Enkele bewoners koesteren argwaan jegens de vreemde vrouw. Ze lijken gelijk te krijgen wanneer Helene wegens nieuw bewijs opnieuw aangeklaagd wordt voor moord. Tijdens de rechtszaak kan Helene niet anders dan één voor één haar geheimen prijsgeven. Palka mengt op weergaloze wijze de grote thema's van liefde, verraad, trouw, jaloezie en wraak met een schitterend vrouwenleven, zodat je diep onder de indruk achterblijft.

Sprookjesachtig verhaal over een prinses die een draak op een slimme manier voor de gade houdt en zo haar vriendje kan bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar, bruikbaar in alfabetiseringsprojecten.

Richard leidt een comfortabel maar leeg bestaan. Op een dag raakt hij na een heftige pijnaanval doordrongen van een diep besef: hij wil iets betekenen voor de mensen om hem heen. Het enige wat vanaf nu voor hem telt is de liefde voor zijn dierbaren, die hij langere tijd heeft verwaarloosd: zijn ouders, zijn briljante broer, zijn geliefde ex-vrouw en bovenal zijn van hem vervreemde zoon. Zal hij het ooit nog goed kunnen maken? Zal hij er uiteindelijk in slagen zinvolle relaties aan te knopen met de mensen om hem heen? Dit boek redt je leven is een even geestig als ontroerend portret van een man die besluit zichzelf te veranderen. Met precisie en compassie en met een bijzonder gevoel voor humor schrijft A.M. Homes over wat er in het leven het meest toe doet: onze dromen en verlangens, onze diepdoorvoelde, maar altijd tot mislukken gedoemde behoefte aan oprecht contact met anderen.

Na de dood van zijn te jong overleden vriendin Paule zoekt de hoofdpersoon zijn toevlucht tot Feil, een dorpje aan de oever van de Maas. Hij huurt een kamer bij de vriendelijke Madame Outsander en raakt bevriend met de cafébezoekers, de pastoor en de doodgraaf. In het ooit bruisende dorp zijn de mensen ongelukkig, maar stuk voor stuk helpen ze hem ieder op zijn eigen manier over het verlies heen. En de Maas, die ouwe trouwe onopzichtige rivier, wordt voor hem een plek waar hij de rust vindt om verder te gaan. Langzaam drijven de seizoenen voorbij en heelt de verse wond van het verlies. Een bleek litteken datgene wat overblijft. Met Rivier van vergetelheid schreef Claudel een intense debuutroman waarin hij het verlangen naar de ander en de eeuwige zoektocht naar zelfinzicht in al zijn heftigheid heeft verwoord. 'Begiftigd met een geweldig waarnemingsvermogen en een onmetelijk gevoel voor empathie, weet Claudel het verdriet tot in zijn puurste vorm te bereiken'. Magazine littéraire 'Dit verhaal over rouw en herinnering valt op door de precisie waarmee de beelden worden opgeroepen aan de hand van beeldend proza.' La Quinzaine littéraire 'Mooi verhaal dat van binnenuit is geschreven, verdrietig en gevoelig.' La Croix

Baby Lit is a fashionable way to introduce your toddler to the world of classic literature. With clever, simple text by Jennifer Adams, paired with stylish design and illustrations by Sugars Alison Oliver, these books are a must for every savvy parents nursery library.

[Readers' Guide to Periodical Literature](#)

[Robert Elsmere](#)

[De gevaarlijkste plek ter wereld](#)

[Shiva's vuur](#)

[The Victorian Era in Twenty-First Century Children's and Adolescent Literature and Culture](#)

[Rivier van vergetelheid](#)

[De prinses in de papieren zak](#)

[De pianobouwer](#)

[Het talibanoffensief](#)

Het lied van de zussen van Louise Allan is een roman over muziek, moederschap en dromen, en de onverbreekelijke band tussen zussen. De gelukkige kindertijd van Nora en haar zusje Ida eindigt abrupt als hun vader overlijdt. De meisjes trekken in bij hun grootmoeder, die Nora aanmoedigt haar muzikale talent te ontwikkelen. Ida gaat als kindermeisje werken, hartstochtelijk verlangend naar een eigen gezin. Als Nora's droom in duigen valt, komt ze met haar gezin man en kinderen dichtbij haar zus wonen, teleurgesteld en verbitterd. Ida, die waarschijnlijk nooit moeder zal worden, moet aanzien hoe Nora alles lijkt te hebben wat het leven de moeite waard maakt - maar er niets om geeft.

De wereldberoemde dierenarts Jan Pol runt samen met zijn vrouw Diane en zoon Charles een bloeiende praktijk op het platteland van Michigan. In de populaire reality-televisieserie The Incredible Dr. Pol van National Geographic, en nu in dit boek, deelt Jan Pol de beestachtige belevenissen uit zijn veertigjarige carrière. Hij is opgegroeid op een Nederlandse melkveeboerderij en heeft naam gemaakt als een realistische en eerlijke dierenarts, die altijd streeft naar het beste resultaat voor zijn patiënten. Of dat nu een brutale cavia is of een paard van duizend kilo.

Victorian literature for audiences of all ages provides a broad foundation upon which to explore complex and evolving ideas about young people. In turn, this collection argues, contemporary works for young people that draw on Victorian literature and culture ultimately reflect our own disruptions and upheavals, particularly as they relate to child and adolescent readers and our experiences of them. The essays therein suggest that we struggle now, as the Victorians did then, to assert a cohesive understanding of young readers, and that this lack of cohesion is a result of or a parallel to the disruptions taking place on a larger (even global) scale.

Het waargebeurde, noodlottige verhaal van de Donner Party komt tot leven in een opwindende mix van archeologie, geschiedenis, moord en spanning. Oude botten is het begin van een bloedstollende nieuwe serie van thrillerschrijvers Douglas Preston & Lincoln Child. Nora Kelly, een jonge curator bij het Santa Fe Instituut voor Archeologie, wordt benaderd om een expeditie te leiden naar het zogeheten 'verloren kamp' van de Donner Party: een groep pioniers die in 1847 ingesneeuwd raakte in de Californische bergen en overging tot kannibalisme om te overleven. Wanneer het lang verloren kampement wordt gevonden en de botten worden blootgelegd, blijkt dat kannibalisme destijds nog maar het begin was. Ondertussen onderzoekt junior FBI-agent Corrie Swanson nieuwe moorden en verdwijningen die met deze Donner Party te maken hebben. Maar het lijkt er al snel op dat Swansons eerste onderzoek zo maar eens haar laatste zou kunnen zijn.

Na een zware storm vindt de achtjarige Kirstie een geheimzinnig ei aan de Schotse kust. Ze smokkelt het mee naar huis en verstoppt het in het bad. Wanneer Kirstie en haar broertje de volgende ochtend gaan kijken, zwemt er een klein zeemonster in de badkuip! Het is het vreemdste wezen dat ze ooit hebben gezien. Alleen hun opa weet wat het monster écht is: een waterpaard.

Slachtoffers van een oorlog vindt je niet alleen op het slagveld. Thuiskomen na een oorlog is nooit eenvoudig. Dat ontdekken sergeant Dave Henley en zijn peloton

wanneer ze terugkeren van hun missie in Afghanistan. Het verschil tussen het dagelijkse bestaan thuis en de strijd op het slagveld is groot, voor iedereen. Wanneer de mannen onverwachts worden opgeroepen om naar Helmand terug te keren, is de opluchting bij hen dan ook groot. Maar voor hun echtgenotes, vrienden en familie betekent het plotselinge vertrek het vooruitzicht van elke dag opnieuw moeten leven in angst. Voor alle betrokkenen breekt een gevaarlijke tijd aan. Daves peloton moet een Amerikaans team beschermen dat tot taak heeft de opiumoogst te vernietigen. Het is een nieuw soort missie waarbij hun overlevingstechnieken dagelijks op de proef worden gesteld. Maar ook de levens van de vrouwen thuis kunnen net zo makkelijk kapot worden gemaakt: een verkeerd geïnterpreteerde blik leidt al gauw tot een misverstand, en een levensgevaarlijke roddel is geboren...

[Scott Kelby over digitale fotografie](#)

[Prophetae Isaias, Ieremias, Baruch, Ezechiël, Daniel, XII Minores et Machabaeorum libri duo](#)

[Jacques op vakantie](#)

[Gonnie](#)

[Little Poet Lewis Carroll: Silly Time](#)

[A BabyLit Colors Primer](#)

[Roza Rozeur, ingenieur](#)

[Kiliwa Dictionary](#)

[Het lied van zussen](#)

'De zomerliefde' (The Holiday) van Erica James is opnieuw een heerlijke feelgoodroman van haar hand. Erica James heeft al veel bestsellers op haar naam staan, zoals 'Zussen voor altijd', 'De thuiskomst' en 'Een onverwachte wending'. Izzy zit er even helemaal doorheen. Haar baan gaat nergens heen, haar vriend heeft haar gedumpt, en ze weet eigenlijk nog steeds niet wat ze wil met haar leven, ook al is ze nu 31. Als vrienden haar uitnodigen om de zomer door te brengen in hun vakantiehuis op Corfu, is ze daar dan ook echt wel aan toe. Een zonovergoten eiland, een knappe Griekse buurman, een intrigerende thrillerschrijver die op het eiland een nieuwe bestseller wil schrijven - alle ingrediënten voor een onvergetelijke zomer. Voor de lezers van Jill Mansell, 'Flair', 'Wendy' en 'Vriendin'.

De Mala van God is een verzameling gebeden en zegeningen die op prachtige wijze zijn aangevuld met tekeningen van advaita-zenmeester Mooji. Het is meer dan alleen een boek. De Mala van God is een spiritueel geschenk, een uitdrukking van een hart vol overgave, gevuld met gebed en dankbaarheid aan de Allerhoogste, en toch ook doordrongen van de nietsontziende wijsheid en kracht van zelfonderzoek.

Gonnie Gonnie, een klein gansje, is haar rode lievelingslaarsjes kwijt. Na lang zoeken vindt ze ze

uiteindelijk terug aan de poten van een ander gansje, Gijsje. Gijsje mag één laarsje houden en ze worden dikke vriendinnen. Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.

Hylas wist niet wat hij zag. Tijdens de winter had hij veel gruwelijke dingen meegemaakt, maar dit was met niets te vergelijken. De Zee had alles vernietigd: hutten, boten, bomen, dieren, mensen. Het was akelig stil op het strand. Waar hij ook keek lagen rottende hopen aangespoelde resten. Een vuilgrijze golf likte aan zijn laarzen, en hij ademde de verstikkende stank van de dood in. Het was bijna onmogelijk dat Pirra en Heibel het hadden overleefd. Het is 3500 jaar geleden in een land aan de Middellandse Zee. Hylas is ontsnapt aan de duistere mijnen van Thalakrea en is aangekomen op het strand van Keftioe, dat door de Grote Golf is verwoest. Zijn zusje heeft hij nog steeds niet gevonden en sinds hij Pirra en de leeuwenwelp Heibel op een schip naar Keftioe heeft gezet, willen ze niets meer met hem te maken hebben. Maar Hylas is vastberaden om hen te vinden. Intussen groeit de dreiging van de zwarte krijgers, de Kraaien. Meer dan ooit wordt de moed van Hylas op de proef gesteld. Hylas en het oog van de valk is het derde boek in een adembenemende avonturenserie van Michelle Paver, die zich afspeelt in het Bronzen Tijdperk: een tijd van stamhoofden, strijdwapens en oude magie. VAN DE AUTEUR VAN Torak en Wolf

Een ondernemend poesje gaat een verlaten kasteel in het bos binnen en vindt daar in een oude speelgoedkast een muisje. Een prentenboek met weinig tekst en donkere geheimzinnige illustraties.

De Amerikaanse Hedda en de Italiaanse Pietro vierden begin jaren negentig het studentenleven in een vervallen palazzo in de beruchte Spaanse wijk in Napels, die in deze roman geur en kleur krijgt in al haar vitaliteit en verval. Ze

zijn straalverliefd op elkaar en houden alle twee van de stad, maar Pietro weet zich niet los te maken van de boerenfamilie waaruit hij afkomstig is en van het land dat zijn ouders met veel moeite voor hem hebben gekocht. En hij is al helemaal niet opgewassen tegen zijn moeder, die Hedda genadeloos afwijst. Een onvoorwaardelijke keuze voor Hedda is voor hem daarom onmogelijk, wat haar voor een dilemma plaatst: als Pietro er niet in slaagt uit de impasse te ontsnappen, moet ze op zoek naar een nieuw leven – maar dan zal ze Napels kwijtraken.

[De Mala van God](#)

[Gebroken meisjes](#)

[De kamer](#)

[The Victorian Period in Twenty-First Century Children's and Adolescent Literature and Culture](#)

[Het vuur in mij](#)

[De abdij van Northanger](#)

[Slaap maar fijn, bouwterrein](#)

[Hylas en het oog van de valk](#)

[Zomerliefde](#)

De schipper van Devin Murphy speelt zich af in Noord-Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een rauw, gevoelig verhaal over een eenzame jongen in gewetensconflict: hoort hij bij zijn vaders NSB, of bij het verzet? Een aangrijpende, avontuurlijke roman voor de lezers van Anthony Doerr. Gedurende de oorlogsjaren verliest Jacob zijn broer, vader en moeder. Met de moed der wanhoop houdt hij zich in leven, heen en weer geslingerd tussen de partijen. Als Jacob in 1944 bijna achttien is komt hij als duikbootsoldaat in Duitse dienst, waar hij verschrikkelijke dingen meemaakt. Hij deserteert en sluit zich alsnog aan bij de Engelsen. 'Een ontroerend, krachtig en belangrijk boek.' Joseph Kertes, auteur van The Afterlife of Stars, bekroond met de National Jewish Book Award. Devin Murphy is de kleinzoon van professor Hans Jonker, een van de oprichters van de TU Eindhoven, die na de oorlog naar Canada emigreerde. Hij heeft voor dit boek veel historische research gedaan en verwerkte deels zijn familiegeschiedenis in zijn verhaal.

Het vuur in mij is een prachtverhaal over een meisje dat alles verliest tijdens een brand. Een intens, maar humorvol verhaal, geschreven door Erin Stewart. Huisbrand In een vreselijke huisbrand heeft Ava alles verloren: haar ouders, haar beste vriendin, haar thuis en zelfs haar gezicht. Hoe kan Ava nu nog een normaal leven leiden? Wie wil er bevriend zijn met een monster? Ze had niet gerekend op Piper, een meisje op haar nieuwe school dat ook een brand overleefde. Met haar sarcastische, botte humor krijgt zij Ava langzaam weer uit haar cocon. Maar zelfs de stoere Piper is niet zo onaantastbaar als ze lijkt - iedereen heeft littekens, maar ze zijn niet allemaal even makkelijk te zien. Erin Stewart Het vuur in mij is zo'n zeldzaam intens verhaal dat je hardop laat lachen én tot tranen toe roert. Een prachtverhaal dat binnenkomt als een

mokerslag. Het is het debuut van de Amerikaanse Erin Stewart. De vertaalrechten zijn nog voor verschijnen verkocht aan 16 landen.

Roza Rozegeur wil dolgraag ingenieur worden. Ze maakt van afval de meest fantastische constructies. Maar die verstopt ze, omdat ze bang is om uitgelachen te worden. Tot haar overgroottante Roos langskomt en laat zien dat mislukkingen helemaal niet erg zijn. Prentenboek met dynamische kleurentekeningen en tekst op rijm. Vanaf ca. 5 jaar.

Be silly! Lewis Carroll's hilarious poetry will lead the way. Lewis Carroll, author of Alice's Adventures in Wonderland, Through the Looking Glass, "Jabberwocky," and "The Walrus and the Carpenter," was the king of silly. Kate Coombs' writing and Carme Lemniscates' fun and silly art bring Carroll's delightful nonsense poetry to life for little readers, encouraging them to be silly, Be Creative, and Be Yourself. "Will you, won't you, will you, won't you, won't you join the dance?" The silliest lines have been gathered from Carroll's vast collection of poetry and stories for this one-of-a-kind board book. Kate Coombs is an award-winning author of original fairy tales, poems, middle-grade fantasy novels, and picture books, including the critically acclaimed Water Sings Blue, which won the Lee Bennett Hopkins Poetry Award for 2012, and seven books in the bestselling BabyLit series. She lives in Bountiful, Utah. Carme Lemniscates is an award-winning author, illustrator, and designer of children's books. In 2010 she founded Lemniscates Studio (www.lemniscates.com) in her home city of Barcelona to create her own children's book projects, which she both writes and illustrates. Carme also illustrated best-selling author Jennifer Adams' I Am a Warrior Goddess and Hillary and Chelsea Clinton's Grandma's Gardens.

De abdij van Northanger is een van Jane Austens opgewektste romans. Het is een pastiche op de gothic novel, die beroemd is geworden door Ann Radcliffe en Edgar Allen Poe. Maar het is veel meer dan dat. Jane Austen lukt het niet om haar sprankelende vrolijkheid in toom te houden, en die spat dan ook van elke pagina. Daardoor zijn de sociale en romantische ontwikkelingen rond de hoofdpersoon, Catherine Morland, een waar genoegen om te volgen. Emma en Trots en vooroordeel zijn in Nederland bekender, maar De abdij van Northanger is van al Austens romans het boek dat je het beste humeur bezorgt.

Parvati, een meisje uit een dorp in het zuiden van India, wordt door een grootmeester van de klassieke Indiase dans meegenomen naar zijn gurukulam om te worden opgeleid tot danseres.

[aangrijpend, avontuurlijk verhaal over een jongen in de Tweede Wereldoorlog](#)

[Dokter Pol](#)

[Verloren in Napels](#)

[Anthropological Papers](#)

[A Christmas Carol](#)

[Niet voor de poes](#)

[De wereldberoemde dierenarts uit Nederland](#)